

## **De eerste week van Sancho**

Woensdag 11 december 2013 was het eindelijk zover.

Dit was de dag waarop wij Sancho mee naar huis mochten nemen. Hier hadden wij reikhalzend naar uit gekeken. Wat duurde die laatste week toch lang.

Om 12.15 uur waren wij in Milheeze en 5 minuten later lag Sancho al in de armen van Anja. Nadat Tjeu het papierwerk afgehandeld had en de chip gecontroleerd was, werd na de koffie en de thee met koekjes afscheid genomen. De terugreis begon. Sancho was druk bezig, hij vermaakte zich best met het kauwen op zijn riempje.

Om 13.30 uur waren wij weer thuis en begon de kennismakingsronde. Een voor een werden de andere honden binnen gelaten. Het begon met Nytro. Die reageerde zoals verwacht: wild en onstuimig. Ringo liet het gelaten over zich heenkomen. Na een klein uurtje was het voor Sancho tijd voor een dutje. Na het slapen, het eerste plasje buiten en weer een dutje was het tijd om te eten, zeg maar vreten. Binnen no time had hij zijn bakje leeg en liep hij vrolijk kwispelend rond. Ook zijn eerste avondwandeling liep van een leien dakje. Hij liep heel dapper achter zijn grotere broers aan. Om 22.30 uur nog een keer naar buiten en dan slapen.

### **Donderdag 12 december:**

Een paar kleine piepgeluidjes en meer niet. Sancho heeft lekker geslapen. Hij was natuurlijk ook wel heel moe na die kennismakingsronde. Hij eet zeer goed. Zijn vriendjes beginnen al aan hem te wennen. Ringo is jaloers, dus we proberen hem overal bij te betrekken. Nytro vindt Sancho best leuk als hij maar niet aan zijn staart trekt. Kenji en Indi laten hem links liggen. En Timo gromt tegen hem. Maar ja die gromt altijd en overal en tegen iedereen. Ook heeft Sancho al met Nytro gespeeld.

### **Vrijdag 13 december:**

Sancho is al goed gewend en hij wordt steeds brutaler. Hij kruipt bij Nytro in de mand of op het kussen. Bij het eten wil hij naar de andere om te kijken wat die in hun etensbak hebben. Meestal wordt dit met een flinke snauw beslist. Ook heeft hij al twee keer zijn etensbak omgekieperd. De grote honger die hij in het begin had, is ook verminderd. Ook zonder zijn grote vriendjes loopt hij al aardig aan het riempje.

### **Zaterdag 14 december:**

Sancho doet het goed. Vanochtend geen plasje of poepje binnen gedaan. Hij heeft vandaag kennismemaakt met de borstel en kam. Ik kwam twee handen te kort. Hij schiet van de ene naar de andere kant van de tafel. Het liefste is hij bij ons in de woonkamer, als dat even niet kan, piept hij. Als Anja met de andere honden naar het bos is, dan is Sancho alleen en huult hij zachtjes. Maar dat is maar eventjes. Gauw genoeg is hij moe en slaapt hij. Als hij wakker is, zet hij lekker de zaak op stelten. Ik ben vandaag het slachtoffer van de streken van Sancho.

Hij gaat tussen mijn voeten liggen en bijt plotseling in mijn kuit. Ik begrijp het daarom des te beter als de andere honden van zich afbijten als Sancho ze bijt met zijn scherpe melktandjes. Rond 22.30 uur wordt Sancho eindelijk moe. Hij is de hele avond al aan het spelen en aan het uitdagen. Nu krijgen wij het ook rustiger.

### **Zondag 15 december:**

Terwijl ik met Kenji naar de cursus ben, gaat Anja naar het bos met de rest van het beestenspul. Ook Sancho mag mee. Weliswaar veelal gedragen maar toch, zijn eerste bosbezoek in zijn prille leven is een feit. Als hij mag lopen, snuffelt hij vrolijk rond en hij heeft ook al wat andere honden ontmoet. Hij wordt steeds vrijer en het spelen met Nytro wordt steeds wat ruiger. En dat een schnauzer eigenwijs is, blijkt wel uit het volgende. Nadat Sancho met zijn tong gevoeld had dat de verwarming toch wel heet was, probeerde hij het na een paar tellen nog een keer. En ja hoor hij was toch heet.

### **Maandag 16 december:**

De dag begon vanmorgen al goed. Toen ik beneden kwam, was alles nog in rust. Er was niets aan de hand, Sancho had niets binnen gedaan. Dat gaat goed dacht ik. Toen ik de achterdeur openmaakte, renden ze allemaal naar buiten. Allemaal behalve.....? Sancho rende heel hard naar de huiskamer, deed een flinke plas, ging verder naar een van de hondenkussens, plengde daarop het laatste drupje, keek naar mij en liep kwispelend naar buiten. Na Nytro is ook Indi nu vriendjes met Sancho.

### **Dinsdag 17 december:**

Vandaag is Sancho alweer 9 weken oud. Hij is helemaal opgenomen in de roedel. Hij speelt heel veel met Nytro. Wel moeten wij Nytro af en toe wat afremmen. Morgen hebben wij een afspraak bij de dierenarts voor de enting. Vandaag is Sancho voor het eerst even alleen geweest. Hij wist niet dat ik thuis was om te luisteren. In het begin piepte hij een beetje en was toen een tijdje stil. Om daarna hartstochtelijk te huilen. Toen zijn vriendjes terugkwamen was het feest.

Nou dit was het wat betreft de eerste week van Sancho. Wat gaat het toch hard. Misschien komt er wel een "Sancho vertelt" als hij leert schrijven of een "Nytro en Sancho vertellen" wie weet.



Kijk hiervoor op [www.iwritethereforeiam.nl](http://www.iwritethereforeiam.nl),  
Martien Manders