

## ‘KUSSEN’

Een dubbelzinnige titel...eerst iets over hetgeen u op de foto ziet: onze hond BANJER, middenslag peper en zout Schnauzer, op zijn ‘kussen’. Waarom hem zo op de kiek gezet? De mééste honden liggen toch op een kussen? Dat vraagt nadere uitleg...

Op zich zijn wij dol op onze Banjer, 4 jaar jong, geboren in Brabant bij de familie van Ansem. Wij ‘kussen’ hem ook regelmatig, maar ... vanaf het begin was er een probleem. Op elk kussen ging hij niet alleen sabbelen, dat zou nog op puppygedrag kunnen wijzen, hij slóópte het ook. De ene keer lukte het hem wel een paar weken om zich ‘te gedragen’, andere keren had hij na één dag de rits al kapotgemaakt of het kussen op de naad opengescheurd. Ook als we die extra lieten verstevigen, dubbel stiksel, klittenband over de rits heen, kreeg hij het uiteindelijk toch voor elkaar om de inhoud naar buiten te halen. Vooral érg leuk als je thuiskomt en er liggen ontelbare kleine witte kunststofbolletjes door de hele keuken verspreid...

Wat schetst onze verbazing, toen wij een paar weken geleden opnieuw een kussen voor hem hadden gekocht: hij ging er gewoon op liggen, vertoonde totaal geen sloopneigingen! Nu is het zo, dat de vorige kussens vrij dik waren en deze veel dunner. Het lijkt er op, dat meneer zelf telkens wat aan de dikte probeerde te doen door een deel van de vulling er uit te halen. Hoe het ook zij, wij zijn blij dat er rust in de tent is en onze Banjer zowel overdag als ’s nachts zijn plekje gevonden heeft op het kussen dat bij hem past. Wie weet heeft een enkeling van u een vergelijkbare ervaring en biedt dit verhaal u een suggestie... In elk geval van harte veel plezier toegewenst met uw eigen Schnauzer!

Zijn enthousiaste vrouwtjes Enny en Marijke uit Enschede.

