

Nytro vertelt (12)

11 – 11 – 20012

Hallo, luitjes ik ben weer eens bij de kapper geweest. Op zich vind ik dat nog niet zo erg. Maar dat föhnen is nog steeds niet leuk hoor. Het hele ritueel duurde ruim twee uur. Ja, je moet er wat voor over hebben om bij de vrouwtjes in de smaak te vallen. Sabrina de hondenkapster vond mij wel lief maar ik was een draaikont. Ik stond geen minuut stil. Maar zeg nou eens eerlijk welke man blijft er rustig onder als een vrouw aan hem zit te frutselen. Nou wie dan?

De hormonen beginnen de laatste tijd toch al op te spelen. De spelletjes met Ringo worden wel iets ruiger maar meestal laten onze baasjes ons begaan. Wij komen er zelf wel uit. Gelukkig is de mais er af en mag ik af en toe weer los. Nu kan ik mijn energie goed kwijt. Wat betreft dat laatste dat gaat de laatste tijd wel goed. Op maandag tot en met zaterdag maken we s 'morgens vroeg een rondje van 4 km met het baasje. Dan s 'middags gaan we met het vrouwtje naar het bos ongeveer 1½ uur. En s 'avonds nog een rondje van een half uur. Op zondag gaan we nog naar de cursus en zijn dan 3 uur bezig. Af en toe en dan vooral als het regent heb ik geen zin om uit mijn mand te komen. Maar dan zegt het baasje kom op je bent niet van suiker. Hij heeft goed praten met zijn regenpak en wandelschoenen. Ik moet het hebben van mijn vachtje en dat is pas getrimd dus brrrr.

Ook heb ik van de week weer een spuitje gehad, dat is om te zorgen dat ik niet ziek word. Nou dat prikje doet me niks hoor maar ja ik ben dan ook al een heeele grote jongen. En van het vrouwtje krijg ik dan daarna altijd iets lekkers. De dierenarts die mij onderzocht vond mij een perfecte schnauzer. Maar dat kan ook niet anders als je van "De Oldert" komt moet je wel goed zijn. Ik was een kilo afgevallen maar dat komt natuurlijk ook omdat we zoveel beweging krijgen. Ik ben nu 17,5 kilo. Nou dat was het weer voor deze keer. En zo als ze in Brabant zeggen HOUDOE.

PS: Mijn baasje stond van de week met iemand te praten. En dat duurde lang, en ik maar wachten en wachten. Toen heb ik voor de grap op zijn schoenen gepiest. Dat was lachen joh.