

Nytro vertelt (20)

(11 - 12 - 2013)

Op woensdag 11 december was het dan zo ver. Onze baasjes vertrokken naar Milheeze om hun laatste aanwinst op te halen. Weken lang hadden wij het al aan moeten horen. Ja jongens er komt nog een vriendje voor jullie bij. Dan hebben jullie nog een speelkameraadje extra. Nou ik moet het nog zien!!!! Eerst maar eens zien wat voor type hij is. En of hij wel mag spelen met ons. Zo'n puppy kan natuurlijk niks hebben. En jankt om niks.(watje)

Ben toch wel benieuwd wat voor mormel ze meebrengen. Ja daar zal je ze hebben. Ik mag als eerste kennismaken .Dus dit is dan Sancho wel veel naam voor weinig hond. Daar moet ik dan mee spelen ? Nee hoor mij niet gezien. En terwijl de andere kennismaken ga ik lekker lui in de mand liggen. Na een paar dagen is dat kleine ding toch opgenomen in ons roedel En ik moet toch toegeven dat het wel leuk is als Sancho het touw vast heeft en ik hem over de vloer van de kamer trek. Hij kan toch wel tegen een stootje. Maar ja wat wil je het is tenslotte toch een schnauzer .En mijn grote kleine vriend.