

Nytro vertelt (22)

08 - 01 - 2014

Hallo allemaal,

Vandaag is Sancho al vier weken bij ons. Wat gaat het snel. Hij hoort er helemaal bij. Sancho en ik spelen veel samen en als ik soms geen zin heb (dat gebeurt bijna nooit) dan plaagt hij de andere wel. En zelfs Ringo ontkomt niet aan zijn streken. Die kan trouwens steeds meer van hem hebben. Vorige week ben ik een beetje ziek geweest. Volgens het baasje was dat mijn eigen schuld. Moest ik maar geen rommel eten in het bos. Maar zo'n half vergaan konijnen skelet smaakt toch wel lekker. En je kunt er ook zo heerlijk overheen rollen. Dat ruikt toch lekker niet dan? Heb twee dagen niet gegeten en was aan de diarree. Sancho is al twee keer mee geweest naar het bos. Maar het vrouwtje moet hem dan nog veel dragen. Want hij is nog veel te klein. Laatste keer was hij heel moe van het spelen met vreemde puppy's. Wij dachten nu zal hij wel gaan slapen als hij thuiskomt. Maar nee hoor het eerste uur bleef hij maar proberen om de andere over te halen om te spelen. Energie voor twee. Oh ja voor ik het vergeet te vertellen nog dit.

Wij zijn Sancho kwijt geweest. Ja, niet echt kwijt, maar we wisten even niet waar hij was. Tot het baasje een zacht gepiep hoorde en in het halletje ging kijken. Ja, daar stond hij in het donker halverwege de trap. Hoezo, een schnauzer van de Oldert is niet avontuurlijk aangelegd. En dat met amper twaalf weken. Dat voorspelt wat voor de toekomst. Sancho komt nu net terug van de dierenarts hij heeft weer een prikje gehad. Hij is nu vijf en een halve kilo. En zag er goed uit en was erg speels volgens de dokter. Hij gaf geen krimp toen hij het spuitje kreeg. Ik had ook niet anders verwacht van mijn grote kleine vriend.

Groetjes Nytro