

Nytro vertelt (23)

12 - 01 - 2014

Vandaag was het anders dan anders op zondag. Het baasje ging niet naar de gehoorzaamheids cursus met Kenji dus moest het wel iets speciaals zijn. Voor de middag werden wij een rondje uitgelaten in de buurt. Waarna Ringo en ik achter in de auto werden geladen en wij richting Waalre reden. Daar werd de “snertwandeling” van de NSC georganiseerd Tussen 12.00 uur en 13.00 uur verzamelden zich steeds meer mensen met hun Schnauzers bij de “Hut van Mie Pils “. Het was een grote bonte verzameling van allerlei kleuren en maten. Vooral de grote zwarte Riesen maakten indruk op mij. Die zijn echt groot !!! Eventjes na 13.00 uur zette de stoet van ongeveer 40 personen en misschien wel 50 tot 60 honden zich in beweging door de hier en daar wel wat natte bossen. Hoewel ik niet helemaal lekker was, was het toch wel leuk vooral als ik los kon rennen met de nieuwe vriendjes. Onderweg kregen onze baasjes erwtensoep. (zij wel) Die ze zich goed lieten smaken. Zelfs twee keer. Wij doen het wel met water hoor. Rond 16.30 waren wij weer terug bij het vertrekpunt. Het was een mooie dag. Moe en voldaan ging het weer huiswaarts. Doreen en Bert bedankt.

Groetjes Nytro

Martien