

Oldertjesdag Zaterdag 29 -9-12

De dag begint om zes uur als de wekkerradio inschakelt. Mijn eerste gang is naar het raam, gelukkig het is droog buiten. Dit is geen gewone zaterdag nee dit is de dag waar wij al weken naar toe leven. Het is namelijk "Oldertjesdag". Een van de leukste dagen van het jaar. Ben nou eerlijk wat is er mooier dan een plek met niks dan Schnauzers die lekker kunnen rennen en spelen met elkaar.

Om half zeven loop ik na het ontbijt even naar buiten. Shit het regent hopelijk is het maar een buitje. Ringo en Nytro lopen met mij mee nog onwetend van wat ze die dag te wachten staat. Na de gewone werkzaamheden die ik altijd doe op zaterdag ga ik een uurtje wandelen met Ringo en Nytro. Het is droog en af en toe schijnt er een waterig zonnetje. Wordt het toch weer een mooie dag?

Met de honden achter in de auto gaat het kort na twaalf uur richting Milheeze. Onderweg regent het weer maar tegelijker tijd schijnt ook de zon. "Kermis in de hel" zegt men dan bij ons. Aangekomen bij onze bestemming zagen we al heel veel Schnauzers al waren ze er nog niet allemaal. Na een hartelijk ontvangst door Tjeu en later ook Jeanne was het tijd voor koffie/ thee en heerlijke appelflappen. Ook was het erg leuk om de verhalen van de nestgenoten van onze Nytro te horen. En dan hoor je elke keer weer hoe eigenwijs en koppig ze kunnen zijn. Nadat we even geschild hadden voor de regen en er de nodige foto's waren gemaakt werden de groepjes samengesteld en kon de puzzeltocht beginnen.

Het was erg gezellig onderweg en het weer was ook weer goed. Op de rustplaats kon je genieten van een borreltje of biertje of een glas fris en ook aan de chips was gedacht. Ook aan de honden was gedacht. Het was een mooie niet al te lange tocht. Bij terugkomst stond voor ons de soep al klaar en daarna werden we verwend met broodjes kroket en frikandel.

Intussen werden de vragen van de puzzeltocht gecontroleerd en de uitslag door Jeanne bekend gemaakt. En na een laatste en een voorlaatste plaats was het nu de eerste plaats voor ons. Helaas waren niet alle teamleden nog aanwezig maar als zij dit lezen bedankt voor jullie hulp. En wie weet tot ziens. Na nog een groepsfoto en een foto van het nest van Nytro gingen we moe maar voldaan om kwart voor zes naar huis. Het was weer een ontzettende mooie dag.

Tjeu en Jeanne

bedankt!!!!!!

Martien en Anja

