

Olmo

Nu Olmo al weer 8 maanden is, lijkt het me leuk om u nog eens op de hoogte te brengen over hoe het hem nu vergaat.

Hij is een echte grote jongen aan het worden. Hij speelt gelukkig nog net zo onbesuisd en vaak en vrolijk als in het begin. Hij is enorm ondernemend en zeker niet bang aangelegd. Hij gaat steevast op onderzoek uit en vindt alles leuk. Vooral hondenvriendinnen zijn populair. Er zijn er een paar, en die zijn ook jong, dus de eerste loopsheid is op komst. Hij vindt het allemaal prachtig! Houdt wel in dat wij erg moeten opletten, want anders is hij er zo vandoor.



25ste februari, had het een beetje gesneeuwd. Foto 's hieronder zijn van die dag. Olmo heeft dus nu voor het eerst een beetje sneeuw gevoeld en geproefd.



Hier laat hij zich weer eens lekker gaan met een hond die ik nog niet ken, maar ze konden het prima met elkaar vinden



Op deze foto heeft hij een mooie schutkleur...

We vinden het geweldig om weer een hond te hebben. We zijn flink actief bezig want er moet gewandeld en gespeeld worden. Graag veel aandacht natuurlijk. En als hij moe is slaapt hij op onze voeten, of hij slaapt ergens tegenaan met alle poten in de lucht.

Olmo is echt deel van de familie. Hij slurpt graag alle aandacht op, zoals het een jongste in de familie betaamt. Hij slaapt nog vaak met de knuffel die we van u meekregen. Het ziet er niet meer uit, maar het geeft hem kennelijk een fijn gevoel. Als we gaan slapen dan sleept hij de knuffel telkens mee naar boven.





Ondeugend is hij ook. De keuken is erg interessant en omdat hij nu wat groter is kan hij dus ook een kijkje nemen op het aanrecht



Olmo met zijn knuffel, het blijft erg grappig uitzien

Olmo slaapt bij ons in de kamer op de grond op een groot kussen aan het bed-einde. In de ochtend moet hij dan weer naar beneden. Ik kan hem niet meer dragen dus moet hij zelf de trap af. Dat gaat onder begeleiding en zodra hij beneden is gaat het traphekje dicht. Anders klimt hij gezellig weer naar boven en moet dan weer terug. Hij is een dappere dodo, hij gaat ook die enge trap niet uit de weg, maar hij vindt het wel een beetje griezelig. Olmo is al best groot, volgens onze meting heeft hij de schofthoogte van 50 cm bijna bereikt. Hij weegt ongeveer 21 kilo. Hij krijgt en stevige voorhand en loopt heel sierlijk. Zijn staart heeft een mooie krul die altijd vrolijk als een vraagteken in de lucht gestoken is. Veel mensen in onze omgeving vinden hem mooi geworden en leven mee met zijn groei. Hij is altijd in voor gezellige bezoeken maar heeft een waakzame blik, zeker tegenover mannen. Hij wil wel eens grommen en een diepe blaf laten horen. Maar het is niet kwaad, alleen maar een kleine waarschuwing. Olmo is ook sterk geworden. Dus als hij echt de andere kant op wil, dan moet ik flink aan het werk. Voor Wilco en Oscar is dat minder moeite maar ook hen is het opgevallen. Ook al gaat het geleidelijk, toch is er een moment waarop je ineens beseft dat Olmo geen kleine pup meer is.



De twee bovenstaande foto's zijn gemaakt op 26 februari 2016. Hij ligt naast mij, half in zijn mand. Ik hoop dat u goed kunt zien hoe hij nu is, wat er van die pup met de uilenogjes, is geworden. Wat u niet kunt zien is dat hij nog steeds op zijn borst een witte plek heeft. Ik hoop dat dit niet meer weggaat, want het is een mooi aandenken aan die kleine pup met datzelfde plekje op de borst die ik in mijn armen hield toen hij net vijf dagen oud was. Wellicht is het toch Olmo geweest.

Wij hadden ons geen betere hond kunnen wensen: lief, aanhankelijk, aandachtig, betrokken en oppassend en lekker ondeugend! Op uw website en via de website van de Schnauzerclub heb ik gezien dat u een tweede nestje van alweer 11 pups heeft moeten verzorgen. Ik kan me zo voorstellen dat u het enorm druk hebt gehad. Ik hoop dat het ook met dit nestje allemaal goed is gegaan. Ik heb de foto op de website gezien en was weer onder de indruk.

Hoe gaat het met Olmo's zusje Oana? Zij is vast en zeker ook zo mooi en groot geworden. Ik hoop dat ik haar nog eens kan bewonderen. Wij komen zeker nog eens langs om Olmo in real life te laten zien.



Met hartelijke groet,
Ingrid