

## Onze senioren

Onze Senioren,

Ach, als ik naar ons oudje kijk.....al 15 jaar...goh wat gaat die tijd.

Ik zie haar nog zo geboren worden, bij de dierenarts, haar vliesje was gescheurd en dreigde te stikken....maar gelukkig is alles goed gekomen.

Ons meisje, de laatste van haar nestgenootjes kijkt vol wijsheid de wereld in. Ze maakt zich nergens druk over. Soms is ze een echt oud dametje, slaapt veel, maar dan is ze voor een paar tellen weer een jong veulentje.

Met de jaren komen de gebreken...dat hoort erbij, net zoals de zorgen.

Ze eet wanneer ze wilt, en alleen de lekkere dingen.....ach laat maar gaan, wie weet hoelang ze hier nog rond loopt.

Ze kijkt heel alert naar het geravot van onze jongste twee en af en toe doet ze mee.....

Met wandelen is ieder sprietje 20 x interessanter dan het lopen zelf, en ook weer stoer omdraaien om dat zelfde sprietje nogmaals uitgebreid te inspecteren.....en dan moet je je inhouden en niet gaan ergeren.....tenslotte is wandelen een uitje!

En 's avonds.....heerlijk tegen je aan liggen, lekker achter de oortjes krauwelen tot ze vol genot in slaap is gevallen.....



Groetjes Luus