

Op ontdekkingstocht met

De jongste van ons drietal dwergen is Priska. Goh nog nooit zo'n hond gehad.....

Stel je voor:

Je loopt lekker in goed gezelschap door het groen.....de riemen hangen los in je hand...en dan...plots duikt onze Priska de struiken in! Je ziet alleen een stukje kont met een kwispelende staart. Even zelf kijken.....en daar heeft onze meid een stel jonge eenden geschoten. Na goed dan, ik zeg op een dwingende toon dat ze moet volgen, wat ze ook doet...een beetje dansend...zo van: had je dat ook gezien!

Je bent net goed en wel weer in het wandeltempo en plots staat ze op haar achterpootjes, de neus de lucht in en blik gericht op een tak. Ik weer turen...en ja hoor een bonte specht. Net als ik mijn man enthousiast wil vertellen wat ik gezien heb.....draait ze zich om, nog steeds op haar achterpootjes, en blaft naar een boom. Nou ja, wat heeft die nu weer gezien? Na even wat zoeken.....zie ik twee eekhoortjes in een boom spelen.....



En dan te bedenken dat ze mij altijd gezegd hebben dat een hond de neus in het gras heeft.....

Groetjes Luus