

Verhaal van puppy Sepp

Hallo allemaal, ik ben Sepp

Ik wil graag mijn levensverhaal van de eerste 2 maanden bij mijn toen nog nieuwe gezinnetje vertellen.

Ik ben een Dwergschnauzer zwart / zilver en op 21-09-2013 geboren in Bleiswijk.

Mijn stamboom naam is Shaggy – Diedel van de Blessewichof.

Thuis heet ik Sepp (de Brabanders onderons weten dat het afkomstig is van drop) het vrouwtje vond het wel een toepasselijke naam, omdat ik heel donker was.



Op 23-11-2013 mocht ik mee naar Gemert om daar te gaan wonen, een rit van bijna 1.5uur die ik voor in op schoot mocht door brengen.

Wel heel spannend maar ook toch wel vertrouwd omdat ik het vrouwtje en de rest van het gezin al heel vaak had gezien en ze met mij al heel vaak hadden geknuffeld.

De reis naar mijn nieuwe thuis is heel goed gegaan, ik heb lekker liggen slapen en genoten van het gekriebel dat ze steeds deden.

Het vrouwtje is onderweg nog wel een keer gestopt omdat ze dacht dat ik moest plassen, nou dat deed ik toen maar om haar te plezieren maar eigenlijk hoefde ik nog niet.





Mijn nieuwe thuis vond ik helemaal geweldig, eerst moest ik wel natuurlijk alles ontdekken. Ze hadden speciaal voor mijn een super gave berenmand aangeschaft waar ik meteen in ging liggen slapen. Ik vond en vind hem nog steeds helemaal geweldig.

Ik maar ook mijn nieuwe gezinnetje wende snel aan elkaar, en mijn leventje was SUPER! Iedere dag stukje lopen, steeds wat verder en weet je eigenlijk is aan het riempje lopen helemaal niet zo eng en erg als ik eerst dacht.

Maar los lopen vond ik toch wel het leukste, en dat mocht als het vrouwtje met mijn naar een heel grote wei ging waar ik niet weg kon lopen (als of ik dat zou doen...) en mij niks kon gebeuren.

(Gelukkig gaat het vrouwtje nog steeds bijna dagelijks met mij naar die wei waar ik me lekker kan uitleven.)





Het baasje en vrouwtje hadden een bench voor mij waar ik s' nachts in moest slapen, die hadden ze op hun slaapkamer gezet zodat ik toch dicht bij hun in de buurt was en zij bij mij. Al zeg ik het zelf, ik was toch wel een model puppy... ik ging lief slapen, en heb nooit gepiept (alleen als ik moest plassen of poepen dan wel) maar het allerliefste zou ik toch wel bij het vrouwtje op het bedje willen slapen, maar ja dat mocht niet... nog niet... (hihi)

Inmiddels woonde ik al bijna 3 weken in Gemert.

Ik groeide goed en vond mezelf super stoer, zeker die keer dat ik in een raam nog zo'n zelfde puppy zag als ik zelf maar... hij had schrik voor mij hoor... ik ging er eens goed voor staan en heb flink gegromd, wat denk je hij deed het zelfde maar weet je wat het mooie was, hij draaide tegelijk met mij om... de schijtert...



Ik mocht veel mee en als het even kon lag ik samen met een van de gezinsleden lekker op de bank te knuffelen en of te slapen.

Begin januari mocht ik een weekje mee naar Pertisau, het vrouwtje en het baasje noemde het wintersport met veel sneeuw.

Wat ik me daarbij moest voorstellen wist ik niet, maar ik mocht mee en dat was het belangrijkste.

Ze hadden voor mij een jasje gekocht omdat het daar wel eens heel koud kon zijn voor een puppy als ik, dus moest ik dat ding aan.

Of ik het leuk vond? Nee niet echt maar het stond me wel stoer (al zeg ik het zelf) en toe gegeven hij was lekker warm.



Onderweg in de auto moest ik natuurlijk veilig vervoerd worden ik kreeg mijn eigen reistas op de achterbank veilig vast gezet in de gordel.

Wel mocht de klep aan de bovenkant open blijven zodat ik af en toe naar het vrouwtje kon kijken.

Het was een hele rit maar ik gedroeg me voorbeeldig.

Toen we aankwamen bij het hotel lag er eigenlijk geen sneeuw.





Jammer maar dat mocht de pret niet drukken.

De spullen werden uit de auto geladen en naar de kamer gebracht.

Ook mijn bench hadden ze mee genomen en natuurlijk mijn jas en speelgoed.

We zijn een heel lang stuk gaan lopen ondanks dat er geen sneeuw lag was het wel heel erg leuk.

S'avonds moest ik mijn eigen bedje (bench) slapen maar daar had ik niet zo'n zin in.

Ik vond de omgeving vreemd en ik had het koud, al had ik een lekker warme fleece deken, dus begon ik te piepen.

Het vrouwtje vond mij zielig en begreep mij wel, ik mocht bij haar komen liggen in dat grote bed.

(geweldig ik had het gewonnen, maar zeg nou zelf)





Ik heb super geslapen en toen ik s morgens wakker werd lag er sneeuw.
Het baasje was al heel vroeg vertrokken en het vrouwtje en ik zouden na komen met de bus.
Dus moest ik mijn reistas mee in de bus.
Toen we uit de bus stapte moesten we nog met de stoeltjes lift naar boven, ik vond het allemaal prima zolang ze mijn reistas maar goed vasthield.
Toch vond ik het een hele ervaring, spannend- gaaf maar ook wel heel erg koud.
Wat was ik nu blij met mijn jasje!
Nadat we een klein uurtje boven op de berg waren geweest waar ik lekker mocht rennen en met het baasje een stukje op de skies mee mocht gingen we weer met de lift naar beneden.
Toen ook het baasje s'avonds terug was mocht ik mee in het restaurant waar het ze gingen eten helemaal uitgeteld lag ik daar op de bank.







De week vloog voorbij en ik heb genoten van alle wandelingen en de sneeuw.
Wat een ervaring....

Op naar huis en de rest van mijn leventje, daarover vertel ik jullie misschien in de toekomst
meer.

Het mooie wat deze vakantie mij had gebracht is dat ik voortaan bedje mocht slapen ook
thuis. ;)

Groetjes Sepp