

Verhaaltje uit de oude doos

Rakker

Deze Rakkertje is een echte dwerg Schnauzer. Deze foto is uit 1963. Ik was een jong meisje van 15 jaar en erg gek op hem, zo lief en betrouwbaar. Op zondag na de Heilige mis stond hij voor de kerk ons op te wachten, wat toen nog kon.

Mijn man en ik hebben in 1994 een Schnauzer gekocht op advies van Dierenarts Jonkergauw

Dat zijn de onderste foto's. Wij noemden hem Duco, hij is 14 jaar geworden.

Onze kinderen waren er ook gek op.

Een van hen heeft nu ook een schat van een Schnauzer Guus genoemd.

Allemaal hebben ze een fijn karakter, ze likken je niet helemaal af en zijn meteen zindelijk, ook verharen ze niet. Wat fijn is voor allergische reacties.

Wij krijgen Guusje tijdens de vakantie.

We vergissen ons vaak en roepen dan Duco, zo een gelijkenis, fantastisch toch.





Nelly van Bokhoven