

Schnauzers van de Oldert

Onze Troy net verloren aan een dodelijk gif
Gingen wij op zoek en wisten al grif
Een Schnauzer moest er komen
Niet te groot of te klein
Geen Riesen geen dwerg nee een middenslag moest het zijn.
Een tip van Wim bracht ons naar Milheeze.
Voor een middenslag Schnauzer moet je daar wezen.
Bij de familie van Ansem aan de Klef nummer twee.
Daar hebben ze puppy's gezond en tevree.

Toen wij daar kwamen de allereerste keer.
Wist ik meteen hier kom ik graag weer.
Tjeu en Jeanne zo gastvrij en vertrouwt.
Twee heerlijke mensen met een hart van goud.
En al die Schnauzers die je dan ziet.
Mara ,Fleur,Ellen en vergeet Caster niet.
Toen wij Ringo (Has)zagen waren wij verkocht.
We moesten wel wachten tot hij mee naar huis mocht.

Na twee jaar kwam onlangs Nytro erbij.
Een echte deugniet heel frank en vrij.
Aan hem hebben wij onze handen weer vol.
We genieten volop en hebben veel lol.
Inmiddels is hij al weer twaalf weken.
Wat is er gauw een tijd verstreken.
Het is een vaststaand feit.
Wij willen ze nooit weer kwijt.
Tot slot wil ik dit nog zeggen.
En ik hoef dat niemand uit te leggen.
Het lijkt mij ontzettend fijn.
Om een Schnauzer van de Oldert te zijn

Martien