

Interview met Caroline Verboven

De nieuwe eigenaresse van de herplaats Riesenschnauzer Diesel.

Wellicht hebben veel van onze lezers van het Schnauzerblad of de site van de NSC vorig jaar de oproep gezien betreffende een zwarte Riesenschnauzer genaamd Diesel. Hij zat al meer dan een jaar in het asiel en was daar naartoe gebracht omdat hij thuis een treetje hoger in de roedel wilde komen en zijn eigenaar een paar keer had gebeten. De NSC leefde erg met Diesel mee en zette alles op alles om hem herplaatst te krijgen maar ook de berichtgeving van het betreffende asiel was dermate waarschuwend dat niemand hem durfde te nemen.

Uiteindelijk vond Diesel een goed tehuis bij Caroline, een prachtige 23-jarige jongedame die sterk in haar schoenen staat, net als haar vader Albert. Ook haar vader heeft al een herplaats Riesenschnauzer gehad met de naam Sam. Caroline heeft het beheer over een druk bezocht café in Valkenswaard, genaamd XQS4YOU .

Caroline, hoe ben je aan Diesel gekomen ?

Ik kreeg een tip via mijn vader Albert dat er ergens een Ries in een asiel zat en daar ben ik met hem naartoe gegaan. Ik had het café net overgenomen en wilde graag een maatje voor de gezelligheid maar ook voor de veiligheid. Met Sam, de oude Riesenschnauzer van mijn vader had ik een heel goede band.

Mijn vader en ik waren er kapot van toen hij kwam te overlijden. Mijn vader was zelfs zo overstuurd dat hij het besluit had genomen nooit meer een Schnauzer te nemen, maar ja toen stonden we in het asiel en gingen we beiden voor Diesel.

Volgens de asielmedewerkster konden we niet in zijn kennel komen waar hij alleen in zat, want hij zou erg agressief van karakter zijn (ook naar andere honden toe), maar mijn vader had al een riem meegenomen, deed die bij Diesel over zijn hoofd en zei, kom jongen, we gaan een stukje lopen. En dat ging goed, zo goed zelfs dat mijn vader tijdens de thuisreis zei, we moeten de tuin nog even onder handen nemen maar volgende week gaan we hem halen! Dus zo gezegd, zo gedaan, we hebben alles omheind, een nachthok voor hem in de tuin gezet en toen gingen we Diesel halen. We moesten nog bijna 300 euro voor hem betalen terwijl een kennelhulp ons nog vertelde dat als wij hem niet namen hij een spuitje zou krijgen!! Daar heb ik nog steeds moeite mee.

Caroline, hoe kreeg je Diesel mee naar huis?

Caroline zegt aarzelend, heel erg mager met een grauwe vacht, hij bleek bij de trimmer ook nog nooit echt geplukt te zijn geweest, want dat was hij niet gewend, dat was duidelijk. Maar de trimmer heeft al gezegd dat als hij een paar keer geplukt is dat hij er dan steeds beter uit zal gaan zien. Hij kreeg ook steeds meer zelfvertrouwen, en nu is hij mijn beste maatje. Hij volgt me overal naartoe. Hij beschermt me en bewaakt me, en dat terwijl hij pas in oktober 2011 bij mij is gekomen. Ik laat hem iedere dag uit op een hondenveldje waar hij met alle honden speelt. Ook mijn vader en zijn vriendin hebben nu een Riesenschnauzerpup waar hij gek op is.

Carolien, wat wil je nog meegeven aan mensen die een Schnauzer uit het asiel halen:

Let niet op wat ze zeggen, de meeste jonge meisjes zijn gewoon bang voor een Schnauzer. Ook bij Diesel is gebleken dat het hele verhaal niet klopte. En er wordt ook met de waarheid gesjoemeld, ons werd verteld dat Diesel 3 of 4 jaar oud was en toen we hem mee naar huis namen stond er op een kaartje dat hij 7/8 jaar oud was. Dat is ook niet eerlijk van het asiel uit. Ook het feit dat hij geopereerd was aan zijn rechterzij, daar heeft het asiel nooit iets over gezegd. Terwijl we wel al direct merkten dat het een moeilijk plekje voor hem was, daar kon je hem niet aaien want dat was pijnlijk voor hem.

Carolien, hoe leeft Diesel nu?

Hij heeft in januari 2012 een herseninfarct gehad waar hij zich aardig overheen aan het zetten is. Hij botste tegen stilstaande auto's aan en deed raar, vreemd gaan blaffen en piepen, slepen met zijn achterpoten, maar hij is weer redelijk hersteld.

Caroline, wat zou je in de toekomst doen ?

Ik zou zo weer een Schnauzer nemen uit het asiel, maar dan weleen asiel wat eerlijker is naar demensen toe, ook een pup is ergeleuk dat zie ik nu bij mijn vader. Mijn hart ligt inmiddels toch wel bijde Schnauzers.

Interview door Doreen de With

