

OP DE KOFFIE BIJ GERARD EN ZWAANTJE LIGTENBERG

Vanuit een zwaar besneeuwd Brabant met een prachtig landschap reden we 2 uur naar Hardenberg. Daar woont Gerard Ligtenberg (kennel van het Stefanus-House).

Een zeer vriendelijke man die we regelmatig op shows tegenkomen met zijn Middenslagen.

Hij staat bij alle fokkers bekend als een positief ingesteld mens dus daar wilden wij als bestuur wel eens een kijkje gaan nemen om hem wat nader te leren kennen voor onze lezers.

Gerard en zijn vrouw Zwaantje zijn al 50 jaar getrouwd, en dat proef je aan het echtpaar, ze zijn volledig op elkaar ingespeeld. Gerard is met zijn 75 jaar een van de oudste fokkers van Nederland. Gerard bezit peper en zout en zwarte Middenslagen maar fokt ook zwarte Dwergen.

Hij was mede-oprichter van KC Hardenberg waar hij nu ere-lid van is geworden.

Dit ere-lidmaatschap heeft hij verdiend omdat hij meer dan 25 jaar 3 uur per week les heeft gegeven in gedrag en gehoorzaamheid. Bovendien heeft hij mee geholpen een terrein te vinden en op orde te krijgen en een kantine in te richten. Gerard is 22 jaar werkzaam geweest als bakker met een 98-urige werkweek wat hem wat teveel werd mede door de onregelmatige werktijden. Daarna is hij 22 jaar in dienst geweest als machinist en controleur bij een kunststoffabriek. Gerard groeide thuis op met honden evenals zijn vrouw Zwaantje. Hun eerste gezamenlijke hond was een Middenslag Schnauzer. Daarna kwam een Dobermann en toen volgde een Riesenschnauzer maar die moest hij helaas herplaatsen want daar was te weinig ruimte voor in huis. Een collega van hem ging naar een nestje Middenslagen kijken en Gerard ging met hem mee. Gerard kon de moeder van het nestje kopen maar de fokker wilde de teef niet terugzien, ze was namelijk niet zo verzot op de tuinman. Gerard moest even overleggen met zijn echtgenote en zij besloten samen tot de aankoop over te gaan. Hij had zijn handen vol aan deze moeder want het was niet de gemakkelijkste in de omgang. Intussen volgde Gerard cursussen op het gebied van kynologie en wilde graag lid worden van de NSC wat hij niet kon worden omdat mevrouw Rodenburg dit destijds tegenhield.

Ook bezocht hij heel wat fokkers om zo ervaring op te doen.

Later kocht hij zijn 2e Schnauzer in Brabant. Ook zo'n geweldige teef, zij liet niemand aan de kinderen komen. Met haar fokte hij een nestje van 9 pups waarvan hij één teefje zelf behield, daar is hij show mee gaan lopen.



Het trimmen heeft hij geleerd van de heer Haze, die destijds peper en zout Riesen had. In 1970 werd hij alsnog lid van de NSC, wat betekent dat hij nu meer dan 40 jaar lid is van de NSC! In 1972 vroeg hij zijn kennelnaam aan : "Stefanus-House" moest het worden (genoemd naar het Stefanusplein in zijn woonplaats). Hij begon ook langzaam onder de indruk te raken van de zwarte Middenslagen dus die moesten er ook komen. Over het verschil tussen karakter bij de beide kleuren zegt Gerard: "de peper en zouten zijn veel feller, dat is het echte Schnauzerkarakter. Maar aan de andere kant is de rust van de zwarte Middenslagen ook wel weer prettig om ze in huis te hebben. Maar het ligt natuurlijk ook aan de combinatie reu en teef en natuurlijk moet je de opvoeding niet vergeten." Daarna kwam er nog een zwart Dwergje bij en toen was het Schnauzergezin compleet.



Ook Zwaantje is heel erg enthousiast over het ras, gelukkig maar voor Gerard. Zij is altijd zijn steun en toeverlaat geweest en heeft hem altijd geholpen in zijn fokkerij, ook na de komst van hun 3 kinderen. Gerard loopt de shows en Zwaantje zorgt voor het thuisfront. Ze hebben een keer een nestje Middenslagen van maar liefst 16 pups gehad en de moeder had niet genoeg melk. Gerard nam 3 weken vakantie en toen hebben ze samen om het uur de fles gegeven. 14 Stuks konden zodoende overleven. De beroemde Brutus is hier een nazaat van. Ze hebben ook alle honden waar ze mee gefokt hebben altijd gehouden tot ze de oogjes dicht gedaan hadden zoals Zwaantje opmerkt. Gerard laat ons zijn trimruimte zien alsmede zijn honden. Die had hij even in de kennel gedaan omdat ze nog wat vochtig waren van de sneeuw. We waren erg onder de indruk van een jonge teef van 8 maanden, genaamd Chyba-Bonita v.'t Stefanus-House.

De Middenslagen die hem het meeste succes gebracht hebben dat zijn toch wel Umbro-Kim v.d. Finnhorst en Brutus, in het bezit van Anneke en Pia.

Van Umbro Kim hebben ze beiden veel verdriet gehad toen ze hem 3 maanden nadat hij in 1984 Nederlands Kampioen was geworden, hebben moeten laten inslapen wegens een nek- en een rughernia.

Op onze vraag aan Gerard die meer dan 25 jaar instructeur is geweest wat hij vindt van de hedentendaagse opvoedmethoden voor honden, met name het alleen maar belonen, niet bestraffen is hij kort en krachtig. "Dat werkt niet bij een Schnauzer, een Schnauzer moet je corrigeren die heeft dat nodig. De cursussen van tegenwoordig zijn heel anders dan die van vroeger maar ik kan daarom nog niet zeggen dat ze beter zijn. Ook het gebruik van een slipketting mag tegenwoordig schijnbaar niet meer, maar je krijgt een Schnauzer er wel beter mee in de hand".

Is er iets veranderd in de showwereld vergeleken bij vroeger? Volgens Gerard was er toen veel meer vriendjespolitiek dan nu. Bovendien is de gezellige mentaliteit onder de fokkers tegenwoordig heel anders dan de sfeer die er vroeger op de shows hing.

Gerard, heb je nog een advies voor andere fokkers of lezers van het blad? "Fokkers moeten goed nadenken over de pups die ze afleveren op het gebied van gezondheid".

Na een gezellig interview met Gerard en Zwaantje vertrekken we weer naar het Brabantse land. We wensen deze sympathieke mensen nog een gezond en voorspoedig schnauzerleven toe.

Ook zijn goede vriendinnen Pia en Anneke (eigenaren van Brutus) willen graag iets toevoegen.

Wij hebben sinds 1995 contact met Gerard. Hij staat ons altijd bij met raad en daad. Hij dringt zich echter nooit op en laat alle beslissingen aan ons over. Dat waarderen wij zeer. Hij maakte ons wegwijs in showland en maakte op ons verzoek Brutus vaak showklaar.

We treffen elkaar regelmatig op dezelfde shows. Inmiddels is Brutus dekreu. Ook daarin laten wij ons graag adviseren door Gerard. Als ze pups hebben dan gaan we kijken en praten we onder het genot van een drankje bij. Over, u raadt het al, Schnauzers.

Namens het bestuur Doreen de With

