

## **Nood**

In nood leert men zijn vrienden kennen  
dat is zeer zeker waar  
Men hoeft mij echt niet te verwennen  
nee, gewoon vriend zijn voor elkaar

Als je dan een keer wil praten  
over je twijfels en je pijn  
Dan krijg je snel al in de gaten  
wie je echte vrienden zijn

Echte vrienden heb je niet voor even  
echte vrienden in de nood  
die zijn er heel je leven  
echte vrienden tot aan je dood

Martien