

Voor Gitte en Gemke

*Zittend op het zachte vachtje,
kijken zij mij hoopvol aan
Met hun sprankelende zwarte oogjes
En met oortjes die half staan.
De neusjes trillen van emoties,
Uit hun houding spreekt de trouw,
't Is of ze beiden zeggen:
"Grote mens, ik hou van jou!"*

*Ik neem ze mee en laat ze spelen
tussen bomen in het bos,
Ze ruiken daar aan al wat nieuw is,
Ze graven in het groene mos.
Ze springen blaffend naar een vogel.
Ik fluit een keer, ze komen gauw,
Met besmeurde pootjes dank betuigen,
"Grote mens, ik hou van jou!"*

*Uitgespeeld en moe gestreden,
neem ik ze beide om mijn arm,
Hun hartjes kloppen wild van vreugde.
Wat zijn ze lief, wat zijn ze warm!
Ik leg ze neer op het warme vachtje
en dek ze onder tegen de kou.
In diepe slaap hoor ik ze dromen:
"Grote mens, ik hou van jou!"*

*Ook al kan het dier niet praten,
Zeggen doen ze ons zoveel!
Geven troost bij het alleen zijn,
een dier is nimmer iets teveel!
Laat dan ieder mens beseffen
Het dier is er voor jong en oud,
Het zal steeds weer zijn dank betuigen,
Aan de grote mens, die van haar houdt!!!*

Wim Hoogland