

Nytro vertelt (21)

(27 - 12 - 2013)

Hallo, schnauzervrienden daar ben ik weer. Zo als jullie kunnen zien in de titel is dit de 21^{ste} 'Nytro vertelt'. Dit is wel een hele speciale aflevering. Sancho heeft mij gevraagd of hij ook wat mocht vertellen, vooruit dan maar voor deze keer dan. Het is dus Nytro vertelt m.m.v. Sancho.

Mag ik me even voorstellen? Ik ben Sancho, zoon van Penny v d Oldert en Fletcher Chapiro. En ik ben geboren op zestien oktober tweeduizenddertien in Milheeze.

Op dit moment ben ik tien weken oud en woon al twee weken bij mijn baasje en vrouwtje. En bij al mijn (5) vriendjes. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Die oude Timo kan zo lekker grommen als ik hem verveel. Kenji wordt elke keer heel druk en hyper als ik aan zijn staart trek. Met Ringo en Indi gaat het ook al goed, ik mag al bij hen in de mand.

Maar mijn allergrootste vriend is natuurlijk Nytro. Wij spelen de hele dag samen. Hij is wel wat al te enthousiast af en toe en dan vergeet hij dat ik nog zo klein ben. Maar meestal spelen wij wel hele gave spelletjes. Trouwens over klein gesproken, volgens mijn baasje ben ik al flink gegroeid. Ik groei als kool zegt hij, wat dat dan ook mag zijn. Ik heb mijn eerste blafje ook al laten horen. Ook moet ik af en toe huilen, maar alleen maar als ik helemaal alleen thuis moet blijven. Dan mis ik de andere en vooral Nytro natuurlijk. Dat is wel mijn grote held. Zo nu moet ik stoppen van Nytro. Ik zal eens aan hem vragen of ik nog en keertje wat mag vertellen. Als het lukt dan merken jullie dat vanzelf. Dus misschien tot ziens.

Nou, nou die kleine rakker heeft heel wat te vertellen. Ik moet er gewoon van blozen. Ik moet toegeven dat ik hem ook wel leuk vindt. Maar dat hoeft hij nog niet te weten dus mondje dicht allemaal.

Groetjes van Nytro, Sancho en Ringo.
En de rest van het roedel.