

Interview Trea

Op de koffie bij René en Trea



Op 22 augustus jongst leden had ik een afspraak om naar Trea Kroeske en haar man René te gaan voor een interview.

Na een rit van ruim 2 uur (wat geen straf was met het heerlijke weer en opendak) kwam ik aan op de geweldige mooie locatie waar de kennel van de Telgthoeve is gevestigd.

Het viel me op dat ondanks dat er 12 volwassen Riesen aanwezig zijn en een pension vol met honden het opvallend rustig en stil was.

Op de oprit werd ik verwelkomd door 1 van hen, die na een 'woef' en een snuffel weer z'n eigen ding ging doen. (ik dacht nog wat een verschil met mijn eigen dwergen, toch eens vragen hoe zij dat voor elkaar krijgen....)

Na een hartelijk ontvangst met koffie en gebak kwam het gesprek al snel op hun Schnauzers, de club, gemeenschappelijke kennissen en de geweldige omgeving waar ze wonen.

Omdat het gesprek zo van zelf ging en er zo veel verteld werd besloot ik terplekke om het interview maar te laten voor wat het is en gewoon een gezellige koffiemiddag er van te maken.

Ondertussen werd er verzocht om aan de tafel plaats te nemen waar een lekkere zelfgemaakte lunch stond te wachten.

Onder het genot van het eten werd vrolijk verteld hoe het allemaal begon, hun inzet voor de club in het verleden, het uitzoeken van de juiste bloedlijnen en pups die op dat moment 7 weken oud waren.

Het begon allemaal in 2005 toen René en Trea hun eerst eigen Riesenschnauzer reu peper/zout kocht.



Lang voor die tijd was Trea al bekend met de Schnauzer, door haar kennis en ervaring in de show- en hondenwereld.

De Ries peper/zout kwam er en het avontuur kon beginnen.

Hun visie en doel was en is vanaf het begin duidelijk, omdat deze variëteit dusdanig weinig voorkomt wordt er alleen gefokt voor het verbeteren van het ras.

Dit door middel van het uitzoeken van de juiste (vrije)bloedlijnen (combinaties).

De gezondheid in alle aspecten is het aller belangrijkste, maar natuurlijk wordt er ook gekeken naar het karakter en bouw van de honden.

Dit houdt in dat er veel research gedaan moet worden voordat er een nestje mag komen.

Eén van die nestjes is net wakker aan het worden en willen in hun eigen "speeltuin" die René zelf heeft aangelegd.

Er is een tunnel, een schommel, een echt speelhuisje, een zandbak, natuurlijk gras om te rennen, een flessenbak, een doolhof en een complete herrie hoek.



Het mooie is dat je zelf gezellig in de speeltuin kunt zitten om de kleintjes te zien spelen en de gaten kunt houden.

En onder het genot van weer een kop koffie is dat wat we gedaan hebben.

Geweldig om te zien hoe de pups spelenderwijs gewend raken aan obstakels en herrie.

(filmpjes hiervan vindt u op ons YouTube kanaal)

Om daarna weer lekker rug aan rug te gaan slapen.



De tijd vloog voorbij en het was bijna tijd om aan mijn terug reis te beginnen, maar eerst mocht ik het terrein achter nog bezoeken.

Vanaf achteren, van een gigantisch omheinde perceel met zwembijver kwamen de honden aangerend. Die hebben daar een leven als een God in Vinkenbuurt!

Ook mocht ik nog een klein deel van het pension zien, maar omdat de rust te bewaren gingen we daar niet naar binnen.

Op het kantoor van Trea stond het aardig vol met behaalde prijzen en aandenkens van de diverse shows.

Maar mijn oog viel op de trap..

Daar stonden de puppy pakketjes voor de aankomende vertrekkende pups.

Hoe noemen we een mooie pup? Juist een "Knapzak" en dat is nou juist wat ze mee krijgen om de wijde wereld in te trekken.



Ik bedank Trea en René voor hun gastvrijheid, hun heerlijke lunch en de vele verhalen.
Tijd voor mij om ook weer de wijde wereld richting het zuiden in te trekken.

Virginie Rutte