

Deel 2.

Spannende ervaringen..

Maandag 6 augustus.

We zijn de dag weer goed begonnen, ik heb lekker de hele nacht naast het bed van m'n baasjes in mijn mandje gelegen. Soms was het erg warm en dan ging ik lekker even er naast op de grond liggen maar na een tijdje kroop ik toch weer terug bij m'n Grote Gele Vriend en de pantoffel die ik al net zo lekker kroelt als Grote Gele Vriend.

Elke keer als ik een beetje veel lawaai maakte werd Angelien wakker en keek ze eventjes hoe het met me ging en kreeg ik aai over m'n bol en legt ze haar hand eventjes naast m'n lijfje zodat ik weer lekker in slaap sukkelde.

Het begon al een beetje licht te worden toen ik wakker werd omdat ik heel erg moest plassen. Ik ging even op m'n achterpoten tegen het bed het vrouwtje wakker maken en die was net zo blij als ik en ze pakte me op, wenste me goedemorgen en we gingen samen naar buiten waar ik op m'n vaste plekje plaste en poepte, ikke blij dat ik er van af was en het vrouwtje was weer helemaal in haar nopjes natuurlijk. Leuk is het om mijn helden blij te maken met iets simpels als buiten plassen in plaats van binnen.

Toen we binnen kwamen drukte ik even m'n neus tegen de groene box met eten en liet een gromgeluidje horen zodat ze wist dat ik een geweldige honger had. Ze begreep me en zei lachend "je bent gelijk aan de beurt hoor, crapuul". Na het eten rende ik voor haar uit de kamer in en pakte de snoer van de schemerlamp en liep met het snoer in mijn mond enthousiast naar haar toe, dan hoefde ze niet te bukken om het snoer te pakken, goeie hulp was ik toch. Ze was zo blij dat ik dat voor haar deed dat ze het bordje met eten dat ze voor zichzelf had gemaakt bijna op de grond gooide om het snoer aan te pakken.

Het baasje was ook al uit bed en ging een beetje met me spelen en dollen. Wat later werd m'n grijze bench opgepakt en in de badkamer gezet met al mijn spulletjes er bij en mijn kussen waar ik buiten steeds zo lekker op kan slapen. Hé wat is dat, ze zetten mij ook in de bench en ik krijg een hele dikke kroel en dan vertellen ze er ook nog bij dat ik een paar uurtjes alleen zal zijn. Alleen.....wat zou dat zijn, volgens mij ben ik nog nooit alleen geweest en ben benieuwd wat dat nou weer zal zijn. Als de deur van de badkamer dicht gaat vindt ik het el een beetje raar, hé hé Angelien wacht ik wil mee.....tjoh wat is dat nou!! Ik piep keihard maar krijg alleen als antwoordt dat ik rustig moet zijn en me niet te druk maken. Door het openstaande klepraampje van de badkamer hoor ik een auto starten en wegrijden en dan ben ik alleen ! Nou weet ik wat alleen zijn is en ik weet nu zeker dat het niet leuk is. Elke keer als ik wat hoor probeer ik zo hard mogelijk te janken en hoop dan dat Rien of Angelien snel zal komen maar het duurt wel heel lang en telkens val ik eventjes in slaap om dan weer opnieuw te beginnen, niks helpt en gelukkig hoor ik de stem van Rien en ben ik zo blij dat ik helemaal ga piepen. Hij pakt me op en zegt dat ik z'n grote vriend ben en dat ik toch iedere dag 2,5 uur alleen zal moeten zijn dus dat ik er wel aan moet wennen. Ik lik in z'n oren en bijt in z'n neus, tjonge wat ben door het dolle heen. We gaan samen in het hoge gras spelen en dan lekker eventjes op de bank liggen. Dit is toch veel beter dan alleen zijn Rien, snappen jullie dat niet. Ik ben het alweer snel vergeten en ga tevreden verder op ontdekkingreis in mijn nieuwe huis want volgens mij heb ik nog niet alles gezien en het aller-leukste vind ik lekker buiten liggen op mijn kussen met al de speelgoedjes en takken die ik al gevonden en verzamelt heb om me heen. Ik heb een hele grote drinkbak buiten, daar kan ik gewoon helemaal in gaan staan met alle vier m'n voetjes en dan drinken, dat is zóóó makkelijk en zóóó leuk.

Als heel veel later het vrouwtje thuis komt is het weer compleet zoals het de eerste 2 dagen was, zij is ook blij dat ze me ziet en ook bij haar lik en bijt ik in haar oren en neus. Haar bril maak ik ook schoon want dat heb ik alleen nog maar vanmorgen kunnen doen en de andere dag heb ik het wel een keer of vijf gedaan dus zal ze wel een vieze bril gehad hebben

vandaag nu ik hem niet heb kunnen poetsen, dat komt er van als je me alleen laat, beter kan je me meenemen want dan kan ik het bijhouden.

Na het eten gaan we wandelen op de dijk en ook hier is weer lekker hoog gras waar ik me doorheen laat rollen en spring er overheen, dat is wel vermoeiend maar wel grappig om te doen en ondertussen is het één van de liefste dingen geworden die ik doe. Het is best ver lopen en opeens komen we bij een hele hoge schutting waar allemaal hele grote honden keihard zitten te blaffen, oooooohhhh wat ben ik nu bang en ik duik helemaal in elkaar. Angeliën pakt me op en zegt, terwijl ik helemaal wegkruip bij haar, "kom maar hoor schatje, als wij bij jou zijn kan er niks, maar dan ook niks met je gebeuren. Ik blijf toch maar met m'n ogen dicht en met m'n kopje in haar nek weggedoken wachten tot we er voorbij zijn. Eventjes later wordt ik weer op de grond gezet en ik kijk nog eventjes achterom voor alle zekerheid maar gelukkig, we zijn voorbij het gevaar dus huppel en dartel ik weer vrolijk verder en hou het riempje goed vast in mijn mond want op deze manier kan ik het vrouwtje natuurlijk beter beschermen en kan ze niet weglopen, gezellig is dit zo met z'n drietjes wandelen en tevreden ga ik naast Rien lopen en kijk eventjes naar hem op en voel de kameraadschap als hij me zijn maatje noemt. We komen weer bij iets en opeens staan daar 4 andere beesten die bééééh bééééh roepen en naar mij kijken, ik ga op de rand van de berm zitten en bekijk eerst een eventjes wat dat nou weer zijn. Rien zegt dat het geitjes zijn en ik geloof hem gelijk. Goed onthouden maar.....geitjes, een klein beetje dichterbij kan wel want ze hebben net zelf gezegd dat er niks met me kan gebeuren als ze bij mij zijn. Ik zet een paar stapjes dichterbij, ga zitten op mijn kontje en maak een lange nek, de geitjes komen ook een beetje dichterbij en krijgen ook een lange nek. Spannend is zit zeg.... Opeens hoor ik een meneer aankomen en die zegt "wat hebben jullie nou voor een jachthond"? Jachthond, há let maar eens op. Ik duik naar voren en roep keihard Wráfff wráff tegen die geitjes en ja hoor, ze zijn bang van mij, hu kom maar op jullie hier is een jachthond !!! Ze durven niet meer en na nog even gekeken te hebben en gepraat met de meneer die mij allemaal onder m'n keeltje kriebelt gaan we weer springend en huppelend door het gras naar huis. Bij de grote honden wordt ik lekker even opgetild maar er wordt wel gelijk bij gezegd dat ik de volgende keer zelf moet lopen, we zullen nog wel zien.

Thuis gekomen wordt ik lekker afgedroogd met een handdoek die ik probeer te verscheuren en ik mag hem houden om even mee te spelen, ik word in de bank getild en ga lekker languit liggen met de poten omhoog en zo van ik in een diepe slaap en droom van al de dingen die vandaag gebeurd zijn en vooral van mijn nieuwe vrienden de geitjes !!! Hopelijk gaan we nog meer wandelen naar die geitjes, dan kan ik kijken of ze nog bang van mij zijn.

