

Belevenissen van een senior-snor

Hallo allemaal, ik wil mezelf nogmaals aan jullie voorstellen. Ik ben Tommie. Officieel ben ik Sirion van den Dronenhof een dwergschnauzer zwart/zilver en geboren op 6 juni 2007 bij Cees en Coby Groenendijk. Na bijna 8 heerlijke weken daar ben ik naar mijn huidige baasjes gegaan, Rien & Angelien en daar stond hij dan ... mijn gouden mandje.

Mijn naam werd Tommie en daar luister ik meestal (soms) het beste naar. Als ze me roepen met Tommie van den Dronenhof !!! dan weet ik dat het even geen tijd is voor lollig doen en luister dan echt meteen, nou ja bijna, best wel

De eerste paar dagen dat ik bij hen woonde heb ik nog een dagboek bijgehouden maar omdat het zoontzettend leuk was om met mijn nieuwe baasjes te spelen is het dagboek van Tommie al snel naar de vergeethoek verhuisd. Deze avonturen hebben jullie al kunnen lezen in de vorige 2 nummers van het Schnauzer clubblad. Iedereen was zo enthousiast en we kregen veel reacties van anders schnauzervriendjes, vooral met de vraag naar meer. Ik heb dus besloten om zo nu en dan een column/blog te maken over mijn leven. Omdat ik al 11 ben geworden ga ik het noemen:

De Belevenissen van een senior Snor !!

Ik hoop dat jullie er plezier aan gaan beleven en vast heel veel herkenbare situaties tegen zullen komen van jullie eigen Schnauzer ennnnn als je nog maar een pup hebt dan kan je je alvast voorbereiden .



Deel 1

Ochtendstress en ochtendrituelen

Het begint al om 6:30 s'morgens. Omdat elke morgen om 7:00 uur de wekker afloopt begin ik me om 6:30 al een beetje zorgen te maken.

Ik slaap heerlijk op het voeteneind in mijn mandje, daar kan ik languit in liggen en zelfs op mijn rug met alle 4 de voetjes er net bovenuit. Dan snurk ik wel eens maar dat vinden ze niet erg hoor en als t te gek wordt dan krijgt Angelien een duw van Rien die zich dan verbaast afvraagt waarom ze niet stopt. Als hij er dan erg in heeft dat ik het ben moet hij alleen maar een beetje grinniken ... dussss niks nie erg als ik snurk. Maar zo rond half 7 ga ik me dus zorgen maken. Als ze zich maar niet verslapen, doet de wekker het wel ? Ik draai me dus nogal luidruchtig een keertje om, gepaard met een diepe zucht en geeuw. Meestal geeft één van de twee dan al wel een reactie en zegt Nog even schatje, bijna tijd !

Als dat niet gebeurt zal ik er even uit moeten om te kijken of ze nog wel ademen en stap ik uit m'n mand om met grote stappen bij Angelien op haar hoofdkussen te gaan liggen, dan zucht ik ook weer even diep natuurlijk. De reactie is dan steevast Heyyy m'n hartje ben je al wakker ?? Ja duh-uhhh wat dacht je dan ... als ik de boel niet in de gaten hou dan slapen jullie om 9 uur nog. Ik blijf even liggen poot in hand en draai me dan om naar Rien om die alvast maar even een wasbeurtje te geven. Dat vindt hij echt geweldig want hij zegt dan Kijk vrouwtje ik ben al gewassen, wat is het toch een goei menneke hé ... Zeg nou zelf, daar kom je je mand toch voor uit als je ze met zo weinig zo blij kan maken. Het is jammer dat Angelien zonder bril slaapt want dan had ik die gelijk al goed schoongemaakt. Dat is al 11 jaar mijn taak. Zo'n 4 á 5x per dag doe ik dat voor haar met veel liefde en passie en ze waardeert het echt dat merk je aan alles. Ik weet wanneer het geen-wekker-dag is want als we opstaan dan zegt ze Kom op dan maatje dan gaan we even de poep&go-route doen. Dan weet ik dat ze deze dag vrij is, we snel een rondje doen en is het altijd een feest want dan zijn we de hele dag met z'n drietjes en gaan we straks hééél ver wandelen. Op een wel-wekker-dag gaat ze er uit, geeft me een knuffel en zegt Blijf nog maar even liggen tot 't vrouwtje klaar is. Dan blijf ik nog even heerlijk bij t baasje liggen. Makkie om de dagen uit elkaar te houden zo hé !!

Alleen jammer dat er meer wel-wekker-dagen zijn dan geen-wekker-dagen.

Op de wel-wekker-dag gaan we als Angelien klaar is met wassen en aankleden en nadat ik door de gang mijn uitrekritueel heb gedaan ons klaarmaken en jas en tuigje aan doen. Rien is dan ondertussen ook uit bed en die zorgt voor mijn Ja-ik heb-mijn-tuigje-aan-snoepje (dit is een speciaal snoepje dat goed is voor mijn gewrichtjes) Angelien heeft ondertussen haar jas aan en poepzakjes bij dus zijn we klaar voor een heerlijke ochtendwandeling. Deze is dan groter en

meestal mag ik dan kiezen welke kan we opgaan. Pffff best moeilijk en ik sta dan ook altijd even goed na te denken ... kopje links, kopje rechts en dan neem ik de beslissing welke kant we opgaan. Meestal steken we eerst even over want daar is een grasveld met pad en bomen. Ik ga dan eerst een beetje de buurt verkennen door met mijn achterpoten over de grond te dabben en zo een rondje te draaien en ondertussen goed kijken of er nog meer blije viervoeters zijn, ik hoop dan dat ik Sam zie want dat is echt mijn vriendje. Sam is ook altijd heel blij als hij mij ziet en onze vrouwtjes laten ons dan even spelen omdat we anders toch niet mee lopen. Sam en ik hebben er dan plezier om omdat we onze zin krijgen, onze vrouwtjes kletsen dan ook even en met een "kom schatje anders wordt het te laat" beginnen we aan ons eerste rondje.

Wat er op een wandeling zoal voorvalt ga ik de volgende keer vertellen. Na de wandeling staat mijn bakje eten klaar en dat heb ik dan ondertussen ook al dik verdiend. Als ik mijn bakje leeg heb dan gaan Angelien en ik samen nog ons ontbijt-ritueeltje doen zoals ze dat noemt. Ze heeft dan beschuitjes of een bakje met van alles er in en voor mij liggen er dan nog wat brokjes die ik krijg. Het leukste aan dit ritueeltje is dat ik dan op tafel mag, wel moet ik dan mooi liggen en krijg elke keer een brokje. Hier geniet ze zo van en eerlijk gezegd ik ook wel hoor, met een blij staartje en ondeugende oogjes tik ik met mijn pootje op het randje van haar bord/kommetje en krijg ik wat, kan ook zomaar een knuffel zijn anders zijn de brokjes na een halve minuut op en daarna maak ik haar bril schoon, want met een vuile bril kan je niet in de auto stappen natuurlijk én het is mijn taak nou eenmaal.

Hierna ben ik wel weer toe aan mijn eerste dutje en heerlijk uitbuiken in mijn mandje op de bank. Na een dikke knuffel en dag hoor mijn hartje vertrekt Angelien naar haar werk en ik naar dromenland....

Tot de volgende keer, Tommie

