



### Belevissen van een Senior-snor

.....Dit was een greep uit mijn dwarse streken tijdens het wandelen. Jullie gaan er vast nog veel meer van horen maar voor vandaag is het even genoeg. Dwars zijn is ondeugend en ondeugend zijn is genieten, genieten voor mij en zeker genieten voor Rien en Angelien want als ik ondeugend ben dan gaat t me goed zeggen ze altijd.

Tot de volgende keer weer,  
Pootje van Tommie....

De laatste alinea van de vorige column, wat was hij nog steeds ondeugend en wat genoten we met volle teugen met z'n drietjes. Als er wat was dan schreef ik snel een steekwoord op zodat ik het kon gebruiken voor de Belevissen van een Senior-Snor.

Zelfs na de vele bezoeken aan de dierenarts van oktober tot half december was Tommie een stoer manneke. Ik zag een briefje voor het raam hangen bij de dierenarts tijdens ons laatste rondje en was toch wel benieuwd wat daar nou stond maar omdat ze Tommie daar best stevig behandeld hadden besloot ik door te lopen. 3 Dagen later hing het er nog en mijn nieuwsgierigheid overwon dus ik zei Kom maatje even kijken wat ze te vertellen hebben. Hij huppelde mee en terwijl ik stond te lezen hoorde ik zijn 'ongeduldig geluidje' ik keek naar hem ..... daar stond hij dan met zijn voorpootjes tegen de deur, hij wilde naar binnen. Ik schoot in de lach en zei Wat ben je toch ook een ongelooflijke held hé vriendje en ik was zo trots als een pauw op ons kleine manneke.

Dat hij na de middag wat minder energie had staken wij op zijn bijna 12 jaar en we pasten de middagrondes aan aan hem, Tommie wist precies de weg en zorgde dat we uitkwamen bij zijn vriendjes van de Colweghe. Een SDW met lunchroom waar ze wisten dat hij altijd even op terras kwam zitten en zijn vriendjes (zo noemden wij hen altijd en dan waren ze trots) om de beurt kwamen knuffelen en een bakje water brengen. Wat was dat genieten !!

Tot zaterdag de 27<sup>e</sup>.. ons maatje was niet zo lekker en s' avonds moest hij ineens overgeven, na toch nog een rustige nacht begon het de zondagmorgen weer. Je zag aan hem dat hij ziek was en we belden de dierenarts. Die onderzocht hem en zei dat hij niks raars kon ontdekken en er een virus heerste, injectie en pillen mee. Tommie knapte niet op maar werd steeds stiller en stiller. Wel bleef hij eten en dat gaf ons moed. Later in de middag wilde hij eigenlijk niks meer en ging op de grond liggen voor de bank, een plekje waar hij nooit lag. We hadden er geen goed gevoel bij en hebben weer de dierenarts gebeld die gelukkig zei dat we maar gelijk moesten komen. Het was ontzettend foute boel. Aan tandvlees en bij zijn oogjes zag hij direct dat Tommie in shock aan t gaan was. Na een foto en echo konden we maar één ding beslissen en dat was voor Tommie de allerbeste beslissing. Ik

zie hem nog onder Rien zijn arm doorkijken naar mij met de meest trieste witte randjes die ik ooit gezien heb en hij heeft er ons wat gegeven hoor. Rien heeft hem op schoot genomen en zijn voorpootjes in mijn handen..... samen hebben we afscheid genomen van onze allerbeste vriend en maatje van . Ik had de sjaal om die we altijd bij hadden als we ergens naar toe gingen zodat hij daar op kon zitten op een stoel. We hebben hem op die sjaal gelegd, ook nu hoefde hij niet zonder de favoriete sjaal .... Wat is ons huis en hart leeg ... en wat een groot verdriet.

We hebben alleen maar mooie herinneringen aan hem en met dikke tranen zit ik dit te typen, het voelt als een afscheidsbrief aan onze held, Wij waren zijn helden maar hij was zeer zeker de onze !!

Graag had ik jullie nog een jaar of 3 kunnen laten meegenieten van zijn streken en ik heb zeker nog voor veel columns streken in mijn hoofd maar dat ga ik niet doen. Hij zit in ons hart en daar blijft hij. Zijn streken en maniertjes daar lachen we elke dag om met een lach en een traan.

Dit is de afscheidscolumn van een dwerg Schnauzer met een geweldig karakter en een hartje van goud....

Bedankt voor alle lieve en leuke reacties op de vorige columns en zeker bedankt voor alle lieve en medelevende berichtjes, reacties en zelfs kaarten na zijn overlijden.

Tommie we missen je maatje !!

Angelien

