

Kerstmis...

Zucht...het is weer zo ver, hoor. Het is weer DIE tijd van het jaar. De tijd dat het baasje en het vrouwtje ineens een beetje raar gaan doen. Dan hebben ze het ineens heel druk met lootjes trekken en verlanglijstjes maken. Ik heb geen idee wat dat allemaal is, maar het heeft te maken met cadeautjes kopen.

Ik weet wel wat een cadeautje is... toen ik jarig was, kreeg ik ook cadeautjes. Dat waren speeltjes of lekkere botjes waar papier omheen zat. En dat papier mocht ik er toen helemaal zelf met mijn tanden afscheuren. Dat was hartstikke leuk!!

Het vrouwtje zegt dat het bijna kerstmis is. En dat ze het daarom zo druk hebben met al die cadeautjes. Maar het ergste komt nog. Want weet je wat er nog meer bij "kerstmis" hoort? Een boom! En dan niet zomaar een boom, hè...nee, dan moet die boom ook nog in huis! Echt waar, hoor. Dat verzin je toch niet? Als ik af en toe een stokje mee naar binnen smokkel, wordt het altijd afgepakt en weg gegooid, want "stokjes zijn niet voor binnen". Maar dan komt ze potverdikkie wel met een hele boom aanzetten. Zo tegenstrijdig, af en toe.

Wat ik dan wel weer lief van het vrouwtje vindt, is dat ze die boom vol hangt met ballen. Het vrouwtje noemt het "versiering". Vorig jaar heb ik een paar keer hartstikke leuk kunnen spelen met die versiering. Eigenlijk mocht het niet, maar het was zo verleidelijk. Allemaal verschillende ballen door die hele boom heen. Ik kon vooral goed bij de onderste ballen. Het is me toen 3 keer gelukt om er een bal uit te wippen. Helaas was het vrouwtje daar niet zo blij mee. Ze vielen in tientallen stukjes kapot op de grond. Het vrouwtje kwam dan steeds mopperend met de stofzuiger aanzetten. Ze heeft er wel vertrouwen in dat ik dit jaar de versiering met rust laat. Hahaha.... ik laat haar nog maar even in die waan.

Vandaag zijn we naar een tuincentrum geweest. Daar mochten ook hondjes mee naar binnen, maar ik moest wel in het karretje blijven zitten van de winkel mevrouwen en meneren. Dat vind ik helemaal niet erg. Dat doe ik al van pup af aan en het vrouwtje neemt dan lekker mijn mandje mee, zodat ik daar in kan zitten. Ik denk dat het in dat tuincentrum ook kerstmis was, want er stonden heuuuuul veel bomen. En een sneeuwpop, 3 zingende beren en.... een heel groot bruin beest. Ik vond het eigenlijk een beetje spannend, maar omdat ik altijd graag een beetje stoer over wil komen, wilde ik het niet laten merken. Het vrouwtje reed het karretje wat dichterbij. Ik ging staan, rekte heel stoer mijn nek uit om dat enorme beest goed te kunnen zien en ruiken. Ik liet vooral niet merken dat ik het een beetje eng vond en toen.... toen zei het vrouwtje gewoon dat dat beest helemaal niet echt was! Jeeeeeemiggggg....sta ik daarvoor zo mijn best te doen om dapper te zijn.



Even later gingen we ook nog even iets eten en drinken. We gingen aan een tafel zitten, maar ik mocht het karretje natuurlijk niet uit. Gelukkig had het vrouwtje voor mij ook wat water en brokjes mee genomen, dus dat heb ik lekker in het karretje op zitten smikkelen. Ik heb nog even geprobeerd om wat lekkers van tafel te jatten, maar dat liep te veel in de smiezen, dus dat lukte niet. Dat is het nadeel. Als iedereen op een stoel zit, val je natuurlijk hartstikke op in zo'n hoog karretje. Dus ik kon helemaal niet ondeugend zijn. Op een gegeven moment duurde het ook wel lang, hoor. Toen ben ik maar lekker languit gaan liggen. Het vrouwtje zegt altijd dat ik zo lief en makkelijk ben om mee te nemen. Tja...daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens.

Het vrouwtje zegt dat we dit jaar kerst bij ons thuis vieren, samen met alle kindjes. Dat betekent dat er dus ook cadeautjes bij ons onder de boom komen te liggen. Dat is echt leuk. Als ik dan niet met die ballen mag spelen, kan ik dat misschien wel met die cadeautjes doen. Dat zeg ik natuurlijk niet tegen het vrouwtje, want dat is een leuke bezigheid voor als ik een keer alleen thuis ben. Ik ben heel goed in cadeautjes uitpakken met mijn tanden, dus daar kan ik iedereen dan mooi mee helpen. Zucht... soms heb ik echt goeie ideeën!

Ik moet weer afscheid nemen, zegt het vrouwtje. En ze zegt ook dat ik dat 'netjes' moet doen.... Met een pootje ofzo. Nou, daar heb ik toevallig helemaal geen zin in, hoor. Ik doe het lekker op mijn eigen manier. Dusssss.... Iedereen een dikke lekker,

Liefs, Dushi.

