

VAN GEEN HOND NAAR..... EEN KENNEL?

Ik ben Angelique van Zwieten en getrouwd met Ietse en hebben samen een zoon, Youri. Ook ben ik de trotse eigenaar van twee Schnauzers maar die kwamen er niet zomaar.

Tijdens mijn jeugd hadden wij altijd dieren in en om ons huis heen lopen. We hadden pony's, vissen, duiven, honden en nog veel meer. Toen ik ging samenwonen bleef ons huis dus ook niet lang leeg en namen we o.a. 2 poezen. Door de jaren heen begonnen mijn man en zoon over het nemen van een hond. Omdat ik wist hoeveel werk het is om voor een hond te zorgen, hield ik dit plan lange tijd af. Bij mijn man hadden ze thuis nooit honden gehad en hij had zelfs een beetje angst omdat hij ooit in zijn arm was gebeten door een Mechelse herder. En voor wat betreft mijn zoon, je weet dat als een kind zegt: Ik ga de hond verzorgen, uitlaten etc. dat dit in de praktijk meestal niet gebeurt. Maar na een tijdje begon ik er toch anders over te denken. We hadden een aantal rassen in gedachten. En waar kun je het beste een beeld krijgen van hoe de honden er uitzien en wat voor een karakter daar bij hoort, dat is het bezoeken van een hondenshow. We zijn 2 dagen achter elkaar naar de Hondenshow in Goes gegaan en hebben met verschillende fokkers/eigenaren gesproken. Wat nadenkend over wat we allemaal hadden gezien en gehoord zijn we tot de conclusie gekomen dat een Schnauzer wel goed binnen ons gezin zou passen. Dus de volgende stap was het op zoek gaan naar een Schnauzer fokker. We hebben een aantal fokkers aangeschreven en kregen op een gegeven moment bericht van Mevr. Verstappen van kennel Het Hoog Oord dat zij op korte termijn een nestje pups verwachtte. Op 30 mei 2011 werd Nero geboren. Omdat de naam van de pup met een L moest beginnen hebben we er voor kozen om voor zijn roepnaam Lord te zetten en werd het dus:

Lord-Nero Het Hoog Oord. Nero is een hele lieve hond. Altijd vrolijk en vriendelijk naar andere mensen, waakzaam, kan goed alleen blijven en heeft veel beweging nodig; kortom een echte Schnauzer!

Omdat we eigenlijk bij ons in de buurt nooit Schnauzers zagen en niet ver van ons huis de Winnershow in Amsterdam werd georganiseerd besloten we om daar is te gaan kijken. Terwijl we daar liepen werd mij gevraagd wanneer ik met Nero aan de beurt was en dat triggerde mij om ook is een keertje mee te doen aan zo'n show. Waarom niet, dacht ik. Dus schreef ik me in voor de Dogshow Rijnland in Boskoop op 22 maart 2014 en won! Vol ongeloof want dat verwacht je toch niet dat je als "groentje" andere honden verslaat waaronder ook honden die al kampioen waren. Op die dag is het begin ontstaan van een nieuwe hobby, het showen van honden. Er volgden daarna nog veel meer shows en Nero is nu inmiddels Multi Kampioen, waaronder Nederlands, België, Internationaal, Vet. Winner 2019 en NSC Winner 2015. Het is iedere keer weer leuk om er een titel bij te zetten op zijn lijstje maar de mooiste was toch wel het winnen van de Kamp. Clubmatch NSC 2015. Zoveel mooie honden en dan dit resultaat, een dag om nooit te vergeten!!! Maar het gaat bij het showen niet alleen om het resultaat maar eigenlijk nog veel belangrijker de contacten die je op doet. Je deelt met elkaar de liefde voor het hebben van een Schnauzer en ontmoet natuurlijk ook veel andere mensen die hun hond showen. Het is iedere keer weer leuk en gezellig om elkaar te ontmoeten, aan te moedigen en te steunen. Maar zoals ik in het begin al schreef hebben wij nog een Schnauzer en dat is Dex. Een zwarte Riesenschnauzer ook wel de clown van ons gezin. Wat is dat een heerlijke hond!! Altijd vrolijk, lief, enthousiast, ondeugend en vooral heel nieuwsgierig. Het is altijd weer een feestje om thuis te komen. Wel even zorgen dat er iets in de buurt is om tegen aan te kunnen steunen want Dex verwelkomt je zo hartelijk dat ik met mijn postuur wel wat steun kan gebruiken. Met hem ben ik ook aan het showen gegaan en niet zonder resultaat, hij is inmiddels Nederlands Kampioen. Naast het showen zijn we altijd heel veel bezig met onze honden. Wandelen veel en inmiddels heb ik

ook het trimmen een beetje onder de knie gekregen. Ik vind het vooral leuk om de honden showklaar te maken. Een half jaartje geleden hebben we een camper gekocht en willen daarmee Europa intrekken om samen met Nero en Dex mooie, lange wandelingen te maken.

En dan zijn er nog dromen; het starten van een eigen kennel. Van, met name de middenslag Schnauzers, zijn er in Nederland niet zoveel fokkers dus voor mij het plan om zelf pups te gaan fokken. De dekru heb ik al in huis. Nero, die inmiddels al vader is van 102 pups verspreid over 5 landen. Ik hoop er in de loop van dit jaar een teefje bij te krijgen. Omdat dit een pup wordt vanuit het buitenland kan de Coronacrisis daar wat vertraging in gaan brengen maar als ze er eenmaal is en de leeftijd heeft om er mee te mogen fokken hoop ik een bijdrage te kunnen gaan leveren aan het instant houden van dit mooie ras binnen Nederland. Tja en zo mijn verhaal nog eens terug lezend, van geen hond naar straks een kennel, wie had dit ooit gedacht!!



Groetjes Angelique