

## Familie bezoek aan de familie Frese,

De familie Frese (D) heeft al ruim 50 jaar honden en is met de Schnauzer ras 25 jaar geleden begonnen. Via de hondenopvang destijds, hebben zij een Dwerg Schnauzer gevonden, het was een reu peper-zout.



Kurt en Karin Frese wonen lekker vrij in het Duitse plaatsje Bramsche en hebben een hondenpension aan huis. Ook heeft Kurt een voorliefde voor paarden, welke hij mooi aan huis kan stallen. De link naar liefde voor dieren is hiermee wel gelegd. De aan het perceel aangrenzende weide is ideaal om de honden lekker te kunnen laten rennen.



Het karakter paste zo fijn en dat was de motivatie om meer over het Schnauzer ras te leren en was het idee gelanceerd om met het fokken van deze variëteit te beginnen.

Nog maar net aan de gang, was in de nabije omgeving een Schnauzer fokker die wilde gaan stoppen. De familie Frese op bezoek bij deze fokker en men mocht een teefje PZ overnemen. Dit was een fijne uitgangspositie om met het fokken te beginnen. Nu werd ze bovendien na twee weken loops en dus moest er een passende reu gevonden worden. Het eerste nestje in wording was een feit

Amigo werd geboren, de eerste stamvader.

In deze tijd werd tevens een mooie Dwerg Schnauzer ('Raica' zwart/zilver teefje) gekocht. Uit deze lijn zijn vele mooie nakomelingen gekomen en deze lijn loopt tot en met nu.

Voor Amigo werd later weer een teefje gezocht wat zeer fraaie nakomelingen bracht en deze lijn loopt momenteel nog steeds.

De familie Frese fokt twee variëteiten, te weten zwart/zilver en peper-zout.



Ook bezoekt men met de camper met grote regelmaat de hondenshows en hebben al vele prijzen in de wacht gesleept. Helaas komt er van showen in deze tijd wat minder terecht, maar zij kijken weer uit wanneer de grote shows weer van start mogen gaan.

Lieve groet vanuit Bramsche.

