

Dushi de Dwergschnauzer (14)

Sjongejonge, het is weer “die” tijd van het jaar, hoor. Die ouwe man met dat rode kleed is weer in het land en als die weg is..... dan gaan ze hier weer helemaal raar doen. Ik heb tegen Diva gezegd dat er echt, echt waar een boom in de kamer komt te staan. Wel een neppe, dat dan weer wel.... maar toch. Diva keek me aan alsof ik gek geworden was, maar ik heb gezegd dat het baasje en het vrouwtje dan juist weer helemaal gek aan het doen zijn. Dan wordt dat nepding weer van zolder gesleept met heuuuuul veel dozen er achteraan. Want dan moet dat ding ook nog versierd worden. Dan staat de hele kamer op zijn kop met een boom, ballen, lichtjes, kerstsokken, huisjes en dozen. Vooral dozen. Heel veel en heel groot, want daar past dan natuurlijk lekker veel rommel in. En die rommel komt dan weer in de kamer te staan. Waardoor het vrouwtje na 2,3 weken weer gaat mopperen dat ze de zoi zat is en alle dozen weer gevuld worden met die rommel en alles weer naar zolder gesjouwd moet worden. En dat noemen ze dan “kerstinges”.... of zoiets. Ik heb het nu al 3 x meegemaakt en ik snap er nog steeds niks van. Laat staan Diva. Die heeft geen idee wat ze zich erbij voor moet stellen.

Wat het vrouwtje dan ook altijd doet is naar verschillende Intradingesen gaan. Daar hebben ze, denk ik een enorme grote zolder met nog grotere dozen, want als je ziet wat een rommel daar staat! Diva en ik mogen dan altijd mee. Dan gaat er een kleedje in het karretje en daar mogen wij dan in zitten. Het vrouwtje zegt altijd dat alles gezelliger is als we het samen doen. Dus als ze ergens heen gaat waar honden mogen, zijn wij van de partij. Diva en ik vinden dat ook altijd wel gezellig in zo'n karretje. Meestal krijgen we veel aandacht en kijken we onze ogen uit. Het vrouwtje is dan zo trots op ons. Nou ja, eigenlijk is het vrouwtje altijd trots op ons, dus dat zegt ook niet zo veel (hihi).



Dit word mijn vierde kerstinges. De eerste 2 x ben ik erg ziek geweest, dus ik hoop dat ik er nu weer een beetje van kan genieten. Het eerste jaar had ik een nierbekkenontsteking en was ik heuuul erg ziek. En het tweede jaar had ik nog steeds heel veel last van blaasonsteking en had de dierenartsenmevrouw weer iets van me gepikt tijdens een operatie. Dat is wel balen, want kerstinges is wel een hele leuke tijd om ondeugend te zijn. Er staat tenslotte zo veel rommel in de kamer. Inmiddels ben ik wel een beetje te groot voor die dingen, maarrrrrr ik heb niet voor niks een kleine zus, he? Ik ga haar wel ff op goeie ideeën brengen en haar kennende, zal ze ook nog wel wat nieuwe ondeugende dingen verzinnen. Het vrouwtje kan toch niet boos op ons worden. Dat is altijd fijn om te weten. 1 blik van ons met onze geweldige witte randjes en ze is alles weer vergeten wat we gedaan hebben.

Vorige week heeft Diva ze nog gebruikt... die witte randjes. Het baasje had zijn post weer eens niet opgeruimd. Dus toen dacht Diva: Ik zal ff helpen met versnipperen. Tja, als het belangrijk was geweest, had hij het vast wel opgeruimd, toch? Tenminste, dat zegt het vrouwtje altijd, dat hij dat moet doen. Dus daar gaan we dan maar vanuit. Maar voor het geval dat, gewoon ff voor de zekerheid, had Diva haar

witte randjes al gelijk laten zien toen het vrouwtje binnen kwam. En het is gelukt. Ze moest lachen en zei: Zo Diefje, heb je het weer gezellig gemaakt? Ik zeg....missie geslaagd!



We wensen iedereen een hele fijne kerstdinges, met veel gezelligheid en een beetje ondeugd.

Veel liefs en een dikke lebbber.

Dushi en Diva.